

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα

«Φανταστικός διάλογος
πατέρα - γιου»

Η.Κ.



ΠΑΤΕΡΑΣ-Το μυστικό της ζωής είναι να θέτεις στον εαυτό σου πάντοτε στόχους εφικτούς. Εύκολους ή δύσκολους, ανάλογα με τις περιστάσεις, τον χαρακτήρα και τις ικανότητές σου, αλλά πάντως εφικτούς!

ΓΙΟΣ-Πατέρα, εκτιμώ την προσπάθειά σου να με συμβουλεύσεις και να με καθοδηγείς, όμως, μερικές φορές είναι καλό να ονειρευόμαστε και να πιστεύουμε στον εαυτό μας!

DRREAMS

ΠΑΤΕΡΑΣ-Δεν αξίζει όμως να ονειροπολείς, εάν καταλήξεις σαν τον αδερφό μου, άνεργος, αποτυχημένος και χωρίς πραγματική αξία ζωής!

ΓΙΟΣ-Κατ' αρχάς, ο θείος δεν είναι αποτυχημένος, όπως διαρκώς μου υπενθυμίζεις, αλλά ένας επιτυχημένος και αξιοσέβαστος μαθηματικός που έχει περάσει απεριγράπτες εμπειρίες!

Επίσης, το έφτασες στο αντίθετο άκρο! Μερικοί από τους στόχους που θέτουμε, προφανώς πρέπει να είναι εφικτοί, αλλά όχι πάντοτε, διότι τότε χάνουμε το καθημερινό μας κίνητρο για τη συνεχή εργασία και επιτυχία.





ΠΑΤΕΡΑΣ-Δηλαδή, εσύ τι προτείνεις;

ΓΙΟΣ-Τι εννοείς;

ΠΑΤΕΡΑΣ-Αφού προφανώς διαφωνείς μαζί μου διαρκώς και αντιτίθεσαι με τις αντιλήψεις και τη δική μου κοσμοθεωρία, εξήγησέ μου πώς μετατρέπεται ο αδερφός μου σε εξιλαστήριο θύμα;

ΓΙΟΣ-Λοιπόν, ο θείος Πέτρος λατρεύει τα μαθηματικά, σωστά;

ΠΑΤΕΡΑΣ-Σωστά.

ΓΙΟΣ-Λόγω αυτού ακολούθησε την καρδιά του, γεγονός που τον οδήγησε να σπουδάσει Μαθηματικά. Κατανοητό μέχρι εδώ;

ΠΑΤΕΡΑΣ-Μια χαρά, κατανοητό. Συνέχισε.

ΓΙΟΣ-Στον δρόμο της καριέρας του, γνώρισε πολλά «γνωστά ονόματα» του μαθηματικού κλάδου και ονειρευόταν να φτάσει σε αντίστοιχο επίπεδο.



ΓΙΟΣ-Αυτό, ακριβώς, θέλω και εγώ να ολοκληρώσω στη ζωή μου. Να προσφέρω κάτι σημαντικό στον κόσμο.

ΠΑΤΕΡΑΣ-Όμως, ακολουθώντας τα όνειρά του, παρέμεινε πίσω.

ΓΙΟΣ-Σε αυτό δεν μπορώ να σε αδικήσω, έχεις δίκιο. Όμως, ο θείος παρέμεινε πιστός μόνο σε έναν στόχο. Εγώ από την άλλη, έχω θέσει πολλούς στόχους που δεν αφορούν μόνο ένα μικρό κομμάτι της ζωής μου.





ΠΑΤΕΡΑΣ-Αυτό μπορείς να το κάνεις, όμως, και με απλούς στόχους χωρίς να ονειροπολείς.

ΓΙΟΣ-Χάνεις το πραγματικό νόημα, όμως, πατέρα. Εσύ δεν έχεις ονειρευτεί ποτέ πώς θα ήταν να μην χρειαζόταν να είχες αφθονία χρημάτων;

ΠΑΤΕΡΑΣ-Φυσικά, αυτό, όμως, δεν είναι στόχος. Το είπες και εσύ, είναι όνειρο.

ΓΙΟΣ-Κάτι που ξεκινά, όμως, σαν όνειρο, καταλήγει υποσυνείδητα να είναι στόχος. Στόχος που δεν είναι σίγουρο ότι θα υλοποιηθεί, σε παρακινεί, όμως, καθημερινά να δουλεύεις και να πετυχαίνεις τους μικρότερους στόχους που προηγούνται.

